

## Waar blijft de tijd?

De mooiste momenten op een dag vind ik het lezen van kinderboeken met mijn dochter. We lezen verhaaltjes en kijken plaatjes. "Nog een keer mama" Ik wijs met mijn vinger naar een plaatje en vraag haar "wat is dat?" Op enthousiaste toon roept ze "dat is een kullok, tikke takke tik". Heel goed, en wat kunnen we allemaal met een klok? "Tijd kijken". We keuvelen verder en in een moment staart ze me aan "mama, waarom is er tijd?" Kinderen stellen zulke essentiële vragen.

Waar ik ook kom of wie ik ook spreek, de mensen hebben zelden of nooit, genoeg tijd. De tijdsgeest van deze tijd is doordrenkt met een tekort aan tijd. Zelfs de gepensioneerde buurvrouw van op de hoek die ik van de week even sprak, jawel hoor, weinig tijd. "Je kent dat wel hè?" "Ja, ja" hoor ik mezelf zeggen tegen haar "waar blijft toch de tijd?" "Wat wordt ze toch groot hè?" zegt ze, terwijl ze naar mijn dochttertje kijkt. "ja, het gaat ook zo snel" " Geniet er maar van" zegt ze wijs. We wensen elkaar een fijne dag en mijn gedachten wandelen terug in de tijd. Hemeltjelijef zeg, ik had me nog zo voorgenomen, nooit te vervallen, in dat soort clichématige uitspraken. Vroeger ging niet snel genoeg en er was altijd genoeg tijd. Vroeger? Ik voel het mezelf denken en schiet in de lach. 's Avonds zoek ik mijn inspiratie in een boek en volgens de spiritueel getinte schrijver is er helemaal geen sprake van tijd. Mooi geformuleerde woorden die me aan het denken zetten. Om gek van te worden, want als er geen tijd is waar blijft dan de tijd? De tijd vliegt, maar waarheen dan?

Ik bel een vriendin, zij heeft gelukkig zeeën van tijd, we spreken af. "Weet jij waar de tijd blijft?" vraag ik haar. Ze staart me met een vragende blik en ik zie haar denken. "We worden ouder hè?" "Welnee joh, iedereen wordt ouder behalve wij". Ze mompelt zachtjes wat over een vervroegde 'midlife crisis', ik mompel nog 'crisis nee' en vervolgens liggen we helemaal in een deuk. We geraken in een 'weet je nog toen jij sfeer' en in een moment beleef ik de schoonheid en essentie van tijd. Van het toen naar nu van het nu naar toen. We vergeten die avond de tijd en onze agenda's van morgen. De tijd, wat doet het er eigenlijk toe?

Nathalie van Spall  
nathalie@mana.nl, info@mana.nl  
076-5339108